

# Nieuwsbrief juni 2022



## Van de voorzitter

Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en belangstellenden,

Het was natuurlijk niet te missen:

we hebben een geweldig mooie en succesvolle **Special Olympics** achter de rug (10-12 juni in Twente). Jullie hebben al via een speciale uitgave van Babbels het een en ander kunnen zien. We hebben veel plezier gehad en iedereen van ons was een winnaar – met of zonder medaille.

Naast het feit dat het mooi weer was (maar dat hadden we natuurlijk niet in de hand) was het hele evenement goed georganiseerd; door de overkoepelende organisatie en zeker ook door ons eigen team. Daarnaast werden we op beide tennis-parken ook warm onthaald door vele vrijwilligers. En enkele spelers van ons zijn zelfs op TV geweest met een interview door TV-Oost!

Door de vele indrukken was het voor velen vermoeiend maar erg de moeite waard!



Via deze link kan een korte terugblik bekijken [Het was grandioos! - YouTube](#)

Daarnaast kijken we niet alleen met plezier terug maar kijken we ook vooruit!

De meest belangrijke onderwerpen die nu spelen:

- Op 16 juli wordt er een 'Tips & Tricks sessie' voor de vrijwilligers georganiseerd
- Op zaterdag 23 juli wordt er een clinic georganiseerd voor de leden
- Op zaterdag 10 September zijn we weer welkom voor het zomertoernooi in Vogelenzang (let op; dit was eerst een andere datum)
- En al in voorbereiding: het wintertoernooi (planning is 14 januari 2023)

We wensen jullie een mooie en sportieve vervolg op deze tennis-zomer: tot op de baan!

*Coen*



## Verjaardagen

We hadden 3 jarigen in juni vóóordat deze nieuwsbrief er was  
Nog hartelijk gefeliciteerd Lesley, Guus en Eugène!!

Lesley van Dam	10 juni
Guus van Galen	13 juni
Eugène	17 juni

## **En wie zijn er jarig in juni, juli en begin augustus?**

Het worden weer feestelijke zomer-maanden!  
Voor alle leden die in de komende periode jarig zijn;  
alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!



Baries Westphal	25 juni
Daniëlle Krikke	27 juni



Sabien Bosman	2 juli
Alamri Israe	18 juli
Katrien Hoorweg	20 juli
Luca Leone	31 juli

Niels Zonneveld	1 augustus
Marga Kessens	4 augustus
Rowdy Schavemaker	7 augustus



## Ander mooi nieuws

Dat veel van onze vrijwilligers een leuke bal kunnen slaan dat weten we- en daar maken we ook graag gebruik van! Ze zijn vaak ook buiten onze vereniging actief. Ook daar zijn ze succesvol: kijk maar eens naar deze foto van een superteam en ontdek daar Rob Zoon (van de Fablohal, mede organisator nieuwjaarstoernooi), onze sponsors Eelke Westra en Bert van der Kuyl, en verder Bug, Fred, Casper als bekende vrijwilligers en Michel, Remco Schoone en Paul Bleeker.



## Van de ledencommissie.



En toen was het opeens zomer en waren de Special Olympics in Twente alweer achter de rug en gaan we aan de vakanties denken. Gaven jullie je vakantiedagen al door aan Marijke? Doen!



### Afscheid van Ronald



Ronald was 17 jaar lid van onze vereniging en tenniste altijd met veel plezier bij ons.

Helaas wordt het hem allemaal wat te veel en vindt hij tennis nu niet meer zo leuk. We zullen je missen Ronald! Je bent een uniek persoon!

Als je ooit weer zin hebt om te tennissen ben je van harte welkom.

### Afscheid van Daniëlle



Daniëlle tenniste 21 jaar bij Smash.

Ze vindt het heel jammer dat het haar nu niet meer gaat lukken, door haar gezondheid, om lekker te tennissen.

Ze heeft beloofd om in een van de volgende Babbels een stukje te schrijven.

### Welkom Iris



Iris is een meisje van 15 jaar en heeft heel veel zin om het tennis te leren.

Ze speelt op tennispark HBC om 17.00 uur.

In een van de volgende Babbels stelt zij zich aan jullie voor.

### Een opnieuw welkom aan Teyler



Twee jaar geleden is Teyler een opleiding begonnen en kon toen niet meer bij ons tennissen. Hij schreef erover in een van onze Babbels.

Nu hij klaar is met zijn school en hij een woning heeft gevonden in Haarlem, wil hij graag weer bij ons tennissen. Binnenkort gaat hij weer spelen op tennispark Pim Mulier. Welkom terug Teyler!

### Vermist/ gevonden

Na de Special Olympics worden er **groene Gaastra gympen** met belangrijke steunzolen van een van onze leden **vermist**. Natascha heeft overal gezocht en gevraagd, maar helaas! Hebben jullie iets gezien misschien?

En wel heel grappig eigenlijk:

Er werden wél schoenen gevonden in het Olympisch Dorp met de naam erbij van een ander lid van Smash. Toeval!! De eigenaar is op de hoogte.

Ook Smash jasjes werden soms verwisseld en enkele leden hebben niet meer hun eigen maat. Willen jullie even kijken of jullie het juiste jasje hebben?

### Tip:

Zet je naam overal in, zeker in Smash-kleding, dat is voor iedereen makkelijker!

